

# I

**Naam:** Liesbeth Franssen-Vissere

**Leeftijd:** 46

**Eerste baan:** Opruimhulp bibliotheek

**Beroep:** Chef blijde mensen

**Woon- en werkplaats:** Veghel - Bilthoven

**Burgerlijke staat:** Gehuwd

**Grootste overtuiging:** Met passie kun je alles bereiken

**Fotolocatie:** Alexander Monro Borstkankerziekenhuis

## Vrouwen

Voor de foto bij dit artikel heb ik gekozen voor het portret van Noor-un-Nisa Inayat Khan – Moskou, 1 januari 1914 – 14 september 1944. Haar naam Noor-un-Nisa betekent 'licht van alle vrouwen'. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze actief in het verzet, waarvoor ze via de radio contact met Londen onderhield. Ze was een van de moedigste vrouwen uit de Tweede Wereldoorlog. In ons borstkankerziekenhuis is de rode draad die van Dappere Vrouwen. Met een team van voornamelijk vrouwen behandelen we voornamelijk vrouwen. Een krachtig, dapper en stoer team dat ervoor zorgt dat de vrouwen die bij ons in behandeling zijn in hun kracht kunnen blijven.

## Eigen baas

Jarenlang heb ik als mijn eigen baas mogen werken. Een periode van ontdekken van je talenten en je ondernemersgeest testen. Toch is het fijn om onderdeel van een gepassioneerd team uit te mogen maken. Met zijn allen een doel nastreven en een nieuw concept in het leven roepen, maakt dat je "eigen baas zijn" daar graag voor op wilt geven. Om met het ziekenhuis te groeien van 2 naar 5 naar 80 gepassioneerde collega's die zich vol overgave inzetten voor nóg betere borstkankerzorg is een mooi proces om mee te maken, dat ik niet had willen missen.

## Ontdekking

Ontdekken in het leven is mooi. Van jongs af aan zijn de meeste ontdekkingen mooie toevoegingen aan wat je al weet of beleefd hebt. In ons ziekenhuis zien we dagelijks vrouwen die iets 'ontdekt' hebben. Wij begeleiden hen en hun partner om erachter te komen of hun ontdekking bedreigend is of niet. Zo'n ontdekking kan je leven tijdelijk op zijn kop zetten. Het is een uitdaging om deze vrouwen (en een enkele man) te begeleiden op deze ontdekkingsreis. Om daarna hun kracht weer te zien is een enorme inspiratie!

## Nieuw

Ik vind het enorm inspirerend om met nieuwe dingen bezig te zijn. Om dan iets te bereiken waarvan veel mensen zeggen dat het niet kan, maakt het voor mij extra uitdagend. Dat geeft me energie. Doordat ik graag overal een uitdaging inzie en er niet direct een probleem van maak, heb ik gemerkt dat ik veel nieuwe dingen kan realiseren.

## Creativiteit

Het bespelen van de fagot vraagt enige creativiteit en daar kan ik erg van genieten. Dezelfde creativiteit die je in een muzikale omgeving vindt, gebruik ik om mijn dagelijkse routines en uitdagingen te bezien als in een orkest. De diverse instrumenten, hard en zacht, snel en langzaam geven mij een palet aan mogelijkheden om mijn omgeving mee te inspireren, mensen harmonieus te laten samenwerken om mooie doelen te bereiken.

## Keerpunt

Het overlijden van mijn zus kan ik als een keerpunt in mijn leven beschouwen. Je gaat nadenken over wat belangrijk is in het leven en waar je je passie en energie in wilt steken. Dit keerpunt heeft eraan bijgedragen dat ik vol passie aan het opzetten en uitbreiden van het borstkankerziekenhuis werk.

## Strand

Een heerlijke uitvalsbasis om na hard werken je hoofd leeg te laten waaien en te kunnen genieten van de prachtige onderwaterwereld. Strand is ook naar andere mensen kijken. Dan realiseer ik me hoe wij als organisatie, en ik als onderdeel daarvan, het verschil kunnen maken om vrouwen vol zelfvertrouwen en kracht weer van het strand te kunnen laten genieten.

